

Hallo beste vrienden uit Kuurne,

we hopen dat alles goed gaat met jullie ?

We hebben jullie foto-montage heel leuk gevonden en hebben er ook een voor jullie samengesteld ! We hopen ook dat jullie veel leesplezier gehad hebben met onze brieven en zijn nu echt benieuwd te ontdekken wie met wie samen is « verbonden ».

We zijn leerlingen van het Sainte-Union school in Kain. Kain is een dorp naast Tournai, in het westen van Henegouwen, langs de Schelde. We zijn twee klassen van het vijfde leerjaar : 5A met mevrouw Anne-Catherine als titularis en 5B met mevrouw Céline en meneer Baptiste. We leren Nederlands met mevrouw Evelyne, onze taaljuf en zien haar een keer per week : 2x 50 minuten op woensdag of op vrijdag.

Onze school is heel groot maar we zitten hier niet alleen : er zijn twee gangen voor het basis onderwijs en twee gangen voor het middelbaar. De kleuterklassen zijn een beetje verder, niet op deze foto. Onze speelplaats staat in het midden.



Onze school werd in 1833 gebouwd door Jean-Baptiste Debrabant > het was een meisjesschool met internaat en door zusters gehouden.

Nu zijn de zusters allemaal vertrokken maar komen soms, voor het schoolfeest bijvoorbeeld, even goeiedag zeggen.



Op 25 mei komen we naar jullie toe en zouden graag zien hoe jullie klas eruitziet en ontdekken hoe een week school bij jullie verloopt, hoeveel lessen jullie hebben of hebben jullie een grote turnzaal, enz...

We zouden ook willen weten of jullie een park of zoiets in de buurt van jullie school hebben en misschien zouden we er die dag naartoe kunnen gaan.

Tot binnenkort,
De leerlingen van de Sainte-Union, met hun taaljuf.